



## JCH Grave – DANK U WEL!

Grave, Zondag 19 februari 2017

Beste Mensen,

Zo sprak onze medeoprichter Pastoor van den Hurk tijdens zijn preek altijd de mensen aan en in die geest willen wij ook graag beginnen. Niet om “te preken”, maar om u hartelijk te bedanken!

Wij voelen ons zeer vereerd en verheugd met (in willekeurige volgorde):  
alle belangstelling, de opkomst, de mis, de felicitaties, alle oud-leden, de Sing Along, het “oude koeien uit de sloot halen”, de saamhorigheid, het hartelijke weerzien, de warmte, de muzikale ondersteuning, de attenties, het familiegevoel, de gezelligheid, het “uw Gouden Koor” mogen zijn. Eigenlijk schieten woorden tekort. Dit is zo bijzonder dankbaar om te mogen doen!

Verbonden zijn met elkaar is:  
Je hand uitsteken  
Je medeleven niet verbergen  
Je steun en troost doorgeven  
Je talenten delen.

Laten we zo ons koor nog lang herinneren:  
Samen op weg  
Een zingend koor met een gouden rand  
Zo de moeite waard zijn.



Ubi caritas et amor, Deus ibi est. (Waar barmhartigheid en liefde is, daar is God.)

Blijf op de hoogte via [www.ich-grave.nl](http://www.ich-grave.nl) | [www.facebook.com/ichgrave](https://www.facebook.com/ichgrave) | [twitter.com/JCH\\_Grave](https://twitter.com/JCH_Grave)

